

Concertreis naar het schitterende Schwarzwald.

Donderdag, 21 september 2006 is het zover.

Maandenlang hebben veel koorleden naar dit moment uitgekeken. Uitgezwaaid door een paar familieleden en Door v.d. Put vertrekken wij uit Ede. Wij reizen via Venlo Duitsland in en genieten bij de eerste stop van het prachtige uitzicht aan de Moseltalbrücke.

De reiscommissieleden: Daan, Frans, Johan en Gerrit verwennen ons in de bus met vers belegde broodjes en drankjes. De stemming stijgt en het aantal wijnvlekken ook.

De vergezichten worden steeds mooier als wij dwars door het Zwarte Woud rijden. Maarten-Jan ontpopt zich als een uitstekend reisleader. Hij vertelt heel veel interessante wetenswaardigheden. Rob, onze buschauffeur loodst de bus behendig door de haarspeldbochten van de Löcherberg, waarna wij om 17.00 uur arriveren bij hotel Grünwinkel in Oberharmersbach. De ontvangst is bijzonder hartelijk en de kamers zijn prima. Na een opfrismoment worden wij aangenaam verrast door een heerlijk vijfgangen diner. En daarna...naar bed, wandelen of een terrasje pikken bij de bureu (Gasthof Freihof).

Vrijdag, 22 september.

Gewekt door de zonnestrallen bij een strak blauwe hemel vertrekken wij na het ontbijt naar Wolfach. Eerst stopt de bus in het plaatsje Zell bij de bedevaartskerk Maria zu den Ketten. Een prachtige kerk. De kettingen, die aan de wand hangen zijn beduidend kleiner dan je zou verwachten. Het koor stelt zich op en zingt uit volle borst Chilly Water, maar de tenoren zijn even de tekst kwijt (een streekje van Satan?)

Wij rijden door naar Wolfach, waar wij een glasblazerij bezoeken. Het is interessant om te zien hoe de glasblazers hun werk doen. Ook het museum en de winkel zijn de moeite van het bekijken waard. Na afloop strijken wij neer op het terras voor de winkel voor een heerlijke kop cappuccino.

Wij reizen door naar het bergstation Schauinsland. De bus heeft moeite met het vele klimwerk en raakt oververhit. Met een kleine vertraging bereiken wij het bergstation, waar wij genieten van het prachtige uitzicht. De lunch komt langzaam op gang, maar het prachtige weer maakt alles goed.

Omdat in ons hotel Grünwinkel een barbecue wordt voorbereid, moet het middagprogramma worden aangepast. Maarten-Jan weet raad. Wij gaan naar Sankt Peter, waar een prachtige kerk staat, een kerk waar kan worden gezonden. Bij aankomst ontdekken wij een gezellige drukte op het kerkplein... een feestje voor een gouden bruidspaar...Het wordt nog leuker als het koor dit bruidspaar in de kerk toezingt. Een ontroerend moment. Na afloop biedt het bruidspaar ons een glas champagne aan.

Na terugkeer in het hotel kan de barbecue van start gaan. Het is heerlijk om buiten te dineren. Na afloop geeft een dorpeling een prachtige diavoorstelling over de invloed van de jaargetijden op de omgeving. Het koor laat zich niet onbetuigd en zingt o.a. De Parelvisser en het Domine salvam fac met Herman als invallende bassolist.

Zaterdag, 23 september.

Het zingen in de kathedraal in Freiburg gaat niet door. Ter vervanging zal vanavond worden gezongen in de kerk van Oberharmersbach.

Omdat de winkels op zaterdag om 14.00 uur sluiten wordt besloten het programma voor deze dag om te gooien. Dus eerst naar Freiburg. Wij bezoeken de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal natuurlijk wel. Maarten-Jan vraagt aan de organist of hij zijn spel wil onderbreken voor een kort optreden van het koor. Het koor zingt o.m. Frieden en Aljilua. Alle bezoekers van de kerk zijn onder de indruk. Maarten-Jan geeft daarna een korte rondleiding naar het Rathaus en het Erasmushaus. Wij dwalen nog even rond in deze mooie stad, waarna wij naar

Gengenbach vertrekken. Een prachtige middeleeuws ommuurde stad, waar wij genieten van de vakwerkhuisen en de gezellige terrassen.

Teruggekeerd in Oberharmersbach hebben wij slechts 1 ½ uur de tijd om te dineren. Maar het 5-gangen diner wordt met verve uitgeserveerd. Een prestatie van hoog niveau.

De koorleden kunnen op tijd inzingen. Het koor zingt vanaf het balkon, waar het orgel zich bevindt, dat door Maarten-Jan wordt bespeeld. Alleen de toegift wordt gezongen vanaf het podium vóór in de kerk. Het optreden is zeer geslaagd. Na afloop wordt het zingen door een aantal leden van het Shantikoor op het terras Freihof voortgezet.

Zondag, 24 september.

Wij vertrekken om 08.30 uur naar Straatsburg. Bij de Kathedraal aangekomen blijkt er een misverstand te zijn. De vertoning van het filmpje in de Michael Kapel is niet bij de verantwoordelijke persoon aangekomen, maar alles komt goed. De film wordt even later toch vertoond.

De koorleden nemen plaats op het podium voorin de kathedraal en de hoogmis begint. Dit kooptreden bezorgt de partners kippenvel. Later horen wij, dat aan de Franse organist, die het koor begeleidt, de verkeerde muziek is toegestuurd. Dat daarvan tijdens de begeleiding van het koor in de Mis van Gounod niets is te merken getuigt van groot vakmanschap. Voor de koorleden is het een kick om voor 1200 mensen en 2 organisten te mogen optreden in deze `Notre Dame` van Straatsburg. Alle leden zijn Maarten-Jan dankbaar voor het benutten van de relaties om tot dit prachtige moment te komen. Een écht hoogtepunt!!!

Na de mis wandelen wij o.l.v. Maarten-Jan naar Petite France (het oude deel van Straatsburg met 16- en 17-eeuwse huizen en leerlooierijen). Hier ligt ook de St. Tomaskerk met het beroemde orgel, dat Mozart in 1778 bespeelde. Terug in de bus laat de chauffeur ons nog een deel van het nieuwe Straatsburg zien (met o.m. de gebouwen van het Europese parlement), waarna wij terugkeren naar ons hotel. Wij worden verwacht bij buurman Alfons (voorzitter van het plaatselijke koor), die ons zijn zelfgebrouwen likeuren laat proeven. Het koor brengt Alfons en zijn echtgenote op het terras een serenade. (Chilly Water)

Vanavond kunnen wij op ons gemak dineren. Het diner wordt muzikaal omlijst door 5 Stubenmusikanten. Het begint allemaal serieus maar naarmate de avond vordert, komt iedereen los, ook de muzikanten. Het koor laat zich niet onbetuigd en zingt uit volle borst o.m. een lied uit der Waffenschmied. De meezingliederen komen uit de mond van een aantal leden van het Shantikoor. Plotseling verschijnt er ook nog een verdwaalde Mexicaan. Oleh... Het is super gezellig en het pakken van de koffers wordt alsmaar uitgesteld.

Maandag, 25 september.

Helaas het zit erop. Wij vertrekken om 09.00 uur uit Oberharmersbach. Omdat er voldoende tijd is reizen wij naar het kuuroord Baden-Baden. Het is een schitterende plaats met prachtige gebouwen, hotels en winkels. Een plaats om nog eens terug te keren. Wij reizen daarna langs Heidelberg en Frankfurt naar Nederland. Voordat wij de grens passeren dineren wij in Gasthaus Huck in Goch.

Nico Lantinga spreekt namens ons allen een dankwoord uit. Lovende woorden voor de reiscommissieleden Daan, Frans, Johan en Gerrit, dirigent én reis leider Maarten-Jan, Rob de chauffeur, de 7 koorleden, die ons met eigen vervoer zijn nagereisd om er toch bij te zijn op de belangrijkste momenten en de familie Pfundstein van hotel Grünwinkel.

Natuurlijk heeft het fantastische weer ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van deze reis.

Deze prachtige reis zal voor altijd een bijzondere plek in ons hart blijven innemen.

Hetty Pol (van Jan Pol de tweede)