



Beste koorvrienden en donateurs,
We houden elkaar op de hoogte

Ede 7 januari 2021

Stemband – Nieuwsbrief no 2



Inhoud

NIEUWJAARSRECEPTIE ENKA MANNENKOOR EDE IN HET CORONA JAAR 2021	1
BINNENGEKOMEN NIEUWJAARS WENSEN	2
BERICHT VAN DE BEHEERDERS VAN ONS HUIS	4
OPERA: NABUCCO (DOOR HUGO KOEWEIDEN)	4
75 JAAR HERDENKING VAN DE BEVRIJDING (DOOR HUGO KOEWEIDEN)	5
VERJAARDAGSKALENDER 1 ^E KWARTAAL 2021	5

Nieuwjaarsreceptie ENKA Mannenkoor Ede in het corona jaar 2021

Ook via deze nieuwsbrief wensen we alle lezers een voorspoedig en gezond 2021!

Vorig jaar waren we in januari 2020 druk bezig met de repetities voor het jubileumconcert in het Junushoff theater en waren privé met de vakantieplanning in 2020. Het besluit om het jubileumconcert midden in de winter te vieren, met het risico van sneeuw en ijzel, is een gouden greep gebleken. Een paar weken later was Nederland, weliswaar intelligent, op slot door de uitbraak van het Covid-19 virus. Nu in januari 2021 is zelfs een nieuwjaarsreceptie nog steeds mogelijk.

Op verzoek van het bestuur is de evenementen commissie op zoek gegaan naar een (muzikaal) alternatief. Bestuursleden en de voorzitter van de evenementen commissie hebben de kerst - en nieuwjaarsgroet persoonlijk bij alle koorleden gebracht. Niet alleen voor het oor (Cd's) maar ook voor het een oog (boekje) geeft dit cadeau mogelijke inspiratie voor vakantie reizen of aanschaf van Cd's.

Een mooie bespreking van Aangenaam Klassiek door Maarten-Jan vind je via de website van De Gelderlander:

<https://www.gelderlander.nl/luister-mee/aangenaam-klassiek-biedt-thuisblijvers-een-aangename-rondreis-langs-hotspots-br-br~a6ffb83c/>



Binnengekomen Nieuwjaars wensen

Dag krasse koorknappen,
Iedereen een gezond en gelukkig en stemmig 2021 gewenst !
Hartelijke groeten,
Gert Dekker

*Im Freien (wieder) zu singen - 'in een vrije omgeving (weer) te zingen':
dat is mijn wens voor iedereen in 2021!
Veel heil, zegen en gezondheid wenst jullie
Maarten-Jan*

Ik wil hierbij alle koorleden een vooral gezond en een gelukkiger nieuwjaar dan we hebben gehad willen wensen.

Daarbij ook mijn wens dat we het komend jaar elkaar wèl in levenden lijve zullen kunnen ontmoeten en met elkaar weer ouderwets zingen.

Met vriendelijke groet,

Lodewijk van Eck



De beste wensen voor een gezond 2021

Groetjes,

Henny en Joop

Beste ENKA Mannenkoor

Bij deze wens ik u allen ook een gezond positief en muzikaal nieuw jaar toe!
Waarin we hopelijk inderdaad weer samen mogen/kunnen zingen

Ik beleef warme herinneringen aan het jubileum optreden waarbij ik Petra mocht begeleiden

Alle goed voor allen
Hartelijke groet
Edwin
Schimscheimer



Chun Yue Cheung

Ik wens iedereen een gezond en sprankelend nieuwjaar toe.

Henk Hardam

We wensen jullie veel zangplezier met een goede gezondheid in dit nieuwe jaar.
Hou dapper vol om deze Corona tijd goed door te komen.
We hebben genoten van Aangenaam klassiek wat een prachtig koor uit Letland.
Hartelijke groet, Ans en Lauwrens Edel

Bericht van de beheerders van Ons Huis

26 November 2020 was het 50 jaar geleden dat “Ons Huis” officieel werd geopend. Een mooie samenwerking van de Taborgemeente met de CJV-Ede.

Vele vrijwilligers van de Taborkerk en de CJV hebben zich jaren ingezet voor “Ons Huis”. 50 jaar lang is “Ons Huis” beheerd door de beheerscommissie.

Afgelopen periode is er een probleem ontstaan tussen de voorzitter en de leden van de beheerscommissie. Dit heeft ertoe geleid dat de leden het vertrouwen in de voorzitter hebben opgezegd en mede door de coronamaatregelen, hun taken per 1 januari 2021 hebben neergelegd. Wij betreuren het zeer dat wij om bovengenoemde redenen na 50 jaar “Ons Huis” onze taken hebben beëindigd.

Wat betekent dit voor onze huurders?

De bedoeling is dat wanneer het volgens de Covid-regels weer mogelijk is, dat u weer gebruik kunt maken van Ons Huis.

Onze taken zijn overgedragen aan het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ede.

Natuurlijk gaan wij de contacten met jullie missen. Wij willen jullie dan ook bedanken voor de mooie tijd die wij met elkaar in Ons Huis hebben meegemaakt. Dit alles hebben wij met plezier gedaan.

Wij wensen u dan ook namens alle vrijwilligers van de barservicedienst, een gezond 2021.

Hartelijke groet,
de leden Beheerscommissie
Dick Jager,
Henk Brugman,
Ronald van der Eijk,
Corrie Franken
Jan van Wensveen.

Opera: Nabucco (door Hugo Koeweiden)



Vier jaar geleden kwam ik voor het eerst in contact met het **ENKA** Mannenkoor Ede. Dat was in het Akoesticum. We zongen toen het Slavenkoor. Dit lied kwam terug bij ons jubileumoptreden in Wageningen. Een week eerder las ik in De Volkskrant de aankondiging van een nieuwe Nabucco door de Nationale Opera. Daar werden zeven vragen gesteld over het Slavenkoor. Vijf van deze vragen en de antwoorden wil ik jullie niet onthouden:

* *Vanwaar die bijnaam ‘Slavenkoor’?*

Die slaat op het Joodse Volk. Na een verloren strijd is het vanuit Jeruzalem meegevoerd naar Babylon, het rijk van koning Nabucco, die wij kennen als Nebukadnezar.

Met het koorlied ‘*Va, pensiero*’ zoomt Verdi in op een tafereel langs de oevers van de Eufraat. De in slavernij gehouden Joden geven lucht aan hun heimwee.

* *Wat zingen ze precies?*

Zweef gedachte, op gouden vleugels naar de zoete geur van mijn geboortegrond’. En dat is nog maar het begin van vier poëtische strofen waarin de Joden terugverlangen naar hun ‘lief en verloren land’.

* *Was het Slavenkoor meteen een succes?* Volgens de mythe wel, maar niets is minder waar. Bij de première van Nabucco in 1842 was Verdi nog een redelijk onbekende componist van 28. Pas na 1860, toen Italië afkoerste op een politieke eenheid, groeide *Va, Pensiero* uit tot een patriottische hymne.

Bij Verdi's begrafenis in 1901 trok een rouwstoet van 300 duizend Italianen door Milaan. Onder aanvoering van dirigent Arturo Toscanini zongen ze allemaal mee.

* *Waarom zingt het zo lekker weg?*

Staatje van vakmanschap van Verdi. Hij heeft er alles aan gedaan om van *Va, pensiero* een inhaker te maken: Rustig tempo, eenvoudige akkoorden, zakelijke melodie en een beetje schwung. Een compleet **ENKA Mannenkoor** zingt op een paar maten na precies dezelfde noten. Dat geeft een groot gevoel van eendracht en verbinding.

* *Verder nog iets?*

In Italië heeft het Slavenkoor nog altijd een politieke lading. Er werd mee geprotesteerd tegen cultuurbezuinigingen. Niet iedereen is blij dat de populistische Lega van Matteo Salvini het zich heeft toegeëigend als partij lied.



75 jaar herdenking van de bevrijding

(door Hugo Koeweiden)

Ons jubileumconcert sloot naadloos aan op thema van 75 jaar bevrijding.

Met veel aandacht heb ik geluisterd naar inleiding van de Wageningse burgemeester.

Die koppelde het begrip 'vrijheid' aan 'verbinding'. Hierbij is persoonlijk contact in ogen de beste remedie tegen oorlog en Het omgekeerde van de verbinding is het isolement.

Vanaf het begin van de jaren dertig werden Duitsland de Joodse medeburgers in toenemende mate uit de maatschappij verbannen. Met dat isolement werden de geesten rijp gemaakt voor de latere Holocaust.

Ons lied 'Exodus' was een bijna natuurlijk antwoord op de ellende van de tweede wereldoorlog. Het is wel jammer dat, in Israël, die verbinding nog niet is geslaagd.



het

de

zijn
haat.

in

VERJAARDAGSKALENDER 1^E KWARTAAL 2021

Jan		Hamstra	17-1-2021
Gerrit		Naafs	31-1-2021
Jan		Pol	10-2-2021
Bart		Klein	22-2-2021
Kees	van	Schagen	1-3-2021
Gerrit		Damhuis	15-3-2021
Jan		Redder	31-3-2021

**En voor iedereen: Houd vol. Want na corona komen mooie uitvoeringen!
"Ons verbindt vriendschap en toekomst"**

Lauwrens Edel, secretaris ENKA Mannenkor Ede